

*Dit is het jaarverslag van Sociëteit Jansberg
Het was het jaartje wel maar ook weer niet zo erg*

Met Gerard over de Maas is hij nog te temmen,
Het maakt me geen bal uit als we van de zomer maar kunnen vissen en zwemmen.

In Plasmolen daar werd de schilderkunst bedreven,
Er was veel activiteit en zeker geen stilleven.

Met Theo junior over mensen die armoe lijden
Dank zij hun gewas kunnen we diesel blijven rijden.

Het koningshuis dat werd behangen met robijnen,
Deze keer dus geen paarden voor de zwijnen.

Een avond met Maurice over Fransen en Hugenoten
Volgens mij was het toen ook al zwaar klote.

Met de fiets op bezoek naar Ottersumse tuinen
met daarna de BBQ en salade met ajuinen.

Ook speelden wij weer jeu de boules met loodzware ballen
Ria won de cup zij was de beste van ons allen.

Een avond vol DNA, van mijn Pa kreeg ik de genen
en van mijn mamma hele dunne benen.

Zo had onze eerste man een avond schots golf gereutel
hij sloeg een hole-in-one met een schapenkeutel.

De Diepen werd verbouwd door de Holthuyser heren
maar het slot van 't liedje is dat de klanten meer moeten verteren

Frans en Victoire bezochten Marokkaanse steden
Ze waren zo enthousiast dat ze haast de Islam beleden.

Zo sprak onze eigen Ad een avond over water
We werden er dorstig van met als gevolg de andere dag een kater.

En Nico vulde de avond met oude en nieuwe gebouwen
En de waar nou net we we gere wouwen.

We gingen met de bus naar de Heulse Apen
Om ons daarna in het Loo aan ouwe zoi te vergapen

Tot slot was daar dan Hans, hij sprak over chirurgijnen
Ze sneden toen maar raak het was af bij de konijnen.

Ik weet verder niets meer, heb niets meer te verbergen
En wat me nu nog rest is een heerlijke Grimbergen