

Van de voorzitter

“blijf op je wandelingen niet treuzelen met het verzamelen van bloemen om ze te bewaren, maar ga door, want als je er oog voor hebt zullen langs heel je weg door het leven altijd bloemen bloeien”.

Uit: “Zwervende vogels” – Rabindranath Tagore



Als ik dit stukje schrijf is het 9 september en dat betekent dat we langzaam maar zeker opschuiven richting herfst. In de natuur en in onze eigen tuin begint dat ook steeds zichtbaarder te worden. Ook in de herfst zijn er – voor wie dat wil - gelukkig nog heel wat bloemen te zien en te verzamelen, maar het zomerreces is voor velen van ons voorbij. Na een prachtige zomer met veel buitenleven beginnen de dagen alweer korter te worden en pakken we langzaam maar zeker de draad van het “gewone”, wat meer geordende leven op.

De scholen zijn weer begonnen en dat betekent voor opa's en oma's binnen onze vereniging ook meer rust in de tent. Ook ik heb samen met Leo weer van diverse logeerpartijtjes met de kleinkinderen genoten. Heerlijk, hoorde ik laatst iemand zeggen, als ze er zijn, maar ook weer fijn als de gezellige rommel die een logeerpartij met zich meebrengt weer is opgeruimd en de rust is weergekeerd.

De eerste bestuursvergadering is als U dit leest achter de rug en op 18 september kan iedereen elkaar – onder het genot van een hapje en een drankje - weer ontmoeten tijdens de sociëteitsavond met lezing over *“opgravingen Laet Romeinse Brug bij Cuijk”* door Drs. B. Goudswaard.

Helaas zal ik deze eerste lezing na de zomer verstek moeten laten gaan. Op 9 augustus werd ons 7^e kleinkind Bram geboren. Een wolk van een baby en daar wilden we eerst nog even van genieten. Van medio september t/m 1^e week van oktober gaan wij op vakantie richting Italië. Wij zien het nog even als “nazomeren” ook al is de herfst reeds begonnen en ik hoop tijdens onze vakantie nog heel wat bloemen te zien!

Astrid Meijer

september 2013