



'Hobbyvinoloog'

Presentatie door de heer Ir. C.G.M. (Kees) de Bruijn

Woensdag 20 februari 2013 aanvang 20.00 uur in "de Diepen"

Beste leden,

'Goede wijn behoeft geen krans', maar toch rijzen er vragen over wat de wijn zo bijzonder maakt. Met vrienden en familie drinken we regelmatig deze godendrank, zonder ons af te vragen, hoe de wijn tot stand komt, hoe de smaak en de geur bepalend zijn voor het genot dat we beleven bij het drinken.

We kennen in grote lijnen het procedé, maar kennen de finesse niet. Daarom hebben we de heer Kees de Bruijn uitgenodigd, die ons zal inwijden in deze boeiende materie.

De heer Kees de Bruijn kan zich nu, na een arbeidzaam leven, wijden aan zijn hobby's van paardrijden tot ballroomdansen, van natuur tot techniek, maar zijn grote passie gaat uit naar de wijnen.

Als wijnkenner zal hij ons meenemen in de historie van de wijnen, een uitleg geven over de technologie (van druif tot wijngaard tot vinificatie) en ons ook informeren over de aankoop en het bewaren van wijnen, waarbij ook de



keuze van wijnen, passend bij de maaltijd en de reglementering aan bod komen.

Waar komen de wijnen vandaan? Vaak worden Frankrijk, Spanje en de rest van Europa genoemd, maar wat te denken van de 'nieuwe werelden' ?

Tenslotte komen het proeven en ruiken aan bod. Geur en kleur, smaak, proefcondities bepalen de keuze van de wijnen.

Kortom deze lezing biedt zoveel aspecten en de activiteitencommissie rekent dan ook op een grote opkomst.

Om klokslag 20.00 uur begint de lezing.