

Van de voorzitter

*Allemaal gelijke kansen
Allemaal een eigen plek
Nergens onrecht, niemand honger
Hier bij ons is het niet gek
Alles gaat zoals het moet
VREDE OP AARDE, wij zitten goed.*

Als ik dit stukje schrijf – het is woensdagmorgen 18 december - schijnt de zon prachtig op de bossen waar we vanaf ons huis zicht op hebben. Ja, ik, wij allemaal hier in ons mooie Milsbeek zitten goed, heel goed zelfs. Maar geldt dat voor iedereen??

Als ik naar de beelden op TV kijk en de kranten opensla dan word ik verdrietig, voel ik me machteloos om de ongelijkheid en het onrecht op deze wereld. Als ik alleen maar denk aan Syrië, dat verscheurde land, wordt het me koud om het hart.

Enorme vluchtelingenstromen (ook elders in de wereld), overvolle tentenkampen in de buurlanden en op dit moment geen enkele hoop op een betere toekomst voor ouders en hun kinderen. Duisternis.....Niks geen vrede op aarde. Deze mensen en heel veel mensen elders zitten helemaal niet goed.

Laten we in deze tijd van het jaar - als we op zoek gaan naar warmte en licht - onze ogen niet sluiten voor al het onrecht op deze aarde, maar doen wat in ons vermogen ligt om mensen dichtbij en ver weg te helpen. Laten we – elk op onze eigen plek en op onze eigen wijze - sterren van mensen zijn die in een donkere koude wereld het goede uitstralen, warmte en licht verspreiden.

Jezus, Boeddha, Gandhi en Mandela waren zulke sterren, maar we kennen allemaal wel zulke sterren van mensen in onze eigen omgeving. Sterren van mensen als goddelijke vonken. Vonken van kracht, van warmte en energie in een vaak koude, versteende wereld en dus blijf ik dromen van en hopen op een wereld waar iedereen gelijke kansen heeft en waar onrecht en honger niet meer bestaan.

*morgen ja morgen mijn kind
geen fluitende kogels,
maar vliegende vogels
als hoopvol symbool
dat de vrede altijd wint*

Ik wens U allen fijne kerstdagen en gezondheid, liefde en geluk voor 2014.

Astrid Meijer