



Thema-avond woensdag 22 januari 2014 in "De Diepen"  
Aanvang 20:00 uur precies - Inloop vanaf 19:30 uur

## ***'Zen-Boeddhisme'***

Presentatie door Dhr. F. (Frans) Klerkx

Een nieuw jaar, een nieuw begin.

Na alle hectiek rond Kerst en de jaarwisseling is het tijd voor bezinning. Voor de eerste lezing van dit nieuwe jaar hebben we Frans Klerkx uitgenodigd. Velen kennen deze kleurrijke man als beeldend kunstenaar, maar in deze lezing zal hij een inleiding geven over het Zen-Boeddhisme. Tevens zal hij zijn persoonlijke ervaringen met het beoefenen van Zen delen met ons.

Hij introduceert zichzelf met de volgende woorden:

'Hoewel het beter is over zen te praten dan over mijzelf, wil ik dat op uw verzoek toch doen. Als Franciscus Maria Klerkx werd ik in 1932 geboren in Mill in een gelukkig gezin van vijf kinderen. Mijn vader was ambtenaar van de burgerlijke stand aldaar. Mijn voornamen duiden op een katholieke opvoeding en dat is in vele opzichten een rijkdom, spiritueel en cultureel. Helaas niet in alle opzichten. Overigens, ik zie niet om in wrok. Integendeel. Mijn jeugd was een gelukkige.

In 1953 kwam daar abrupt een einde aan door de vroege dood van mijn vader. Ik had een gymnasiumdiploma, maar mijn plan een universitaire studie te volgen kon niet gerealiseerd worden. Wel gaf het diploma mij de mogelijkheid middels een spoedcursus onderwijzer te worden.

In mijn eerste school (Odiliapeel) ontmoette ik de vrouw, met wie ik 36 jaren lang heel gelukkig was. Zij overleed in 1997 op 62-jarige leeftijd. Dierbare herinneringen, drie lieve dochters met hun partners en zes leuke kleinkinderen maken mijn leven sindsdien dragelijk en zelfs veel meer dan dat. Ik kan dus "van geluk spreken".

Ik was ruim 38 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan 20 als directeur van de door mij genaamde Mondriaan Mavo. Deze naamgeving heeft alles te maken met mijn levenslange liefde voor schilder- en beeldhouwkunst. Ook een bron van geluk.

Het geluk dat ik ervaar, heeft ook en in hoge mate te maken met De Weg van Zen, die ik sinds 1987 volg (een late roeping dus). Het boek De Tuinen van Zen van Bert Schierbeek zette mij op het spoor van deze levensweg. Het gaat bij het Zen-Boeddhisme namelijk meer om de weg dan om de bestemming.

Zazen, de dagelijkse zittende meditatie en enkele fundamentele Boeddhistische uitgangspunten zijn alles wat je nodig hebt op die weg. Ideeën en voornemens, die zich doorgaans op een verstandelijk niveau afspelen, krijgen een fysieke component in zazen.

Zen is een persoonlijke weg, want vele wegen leiden naar Rome!

Voor mij was, is en blijft het de Weg. Soms ook een uitweg, uit zorgen en verdriet.

Zen is geestverruimend in het streven het kleine ik (small mind) tot zwijgen te brengen. De stilte, die betracht wordt in zazen, is daarbij behulpzaam. Zen is gericht op ons WEZEN, (big mind), ook wel Boeddha-natuur genoemd. Doctrines en dogma's (spirituele gevangenissen) ontbreken.

Het gaat in Zen om leven in het nu, met als middel daartoe aandacht.

Graag zal ik u over enige tijd meer hierover vertellen. Tenslotte, een gelukkig 2014!

Frans Klerkx